

Αγαπητοί μου, σύντροφοι και φίλοι.

Πριν δεκαπέντε χρόνια πήρα την απόφαση να δραστηριοποιηθώ πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χωρίς καμία θητεία σε άλλο πολιτικό χώρο.

Η πολιτική επιλογή έγινε με ωριμότητα και καθαρά πολιτικά ανιδιοτελή κριτήρια το 2008 σε ηλικία 40 ετών για μια κοινωνία καλύτερη, δίκαια, με αξιοκρατία και σεβασμό στον άνθρωπο.

Αξίες που συνεχίζω υπερασπίζομαι, με το ίδιο σθένος μέχρι και σήμερα. Δεν συνυπήρξα ποτέ σε καμία διαπλοκή, δεν έσκυψα ποτέ το κεφάλι σε πιέσεις για να κλείσω το στόμα μου, ούτε συμβιβάστηκα και χειραγωγήθηκα ποτέ.

Πάντα ήμουν και θα είμαι απέναντι από συμφέροντα και κατεστημένο. Νερό στο μύλο της 5ης φάλαγγας δεν θα ρίξω.

Δεν είμαι Κασσελικός ή οτιδήποτε άλλο βολεύει κάποιους. Αυτές είναι αρχές και αξίες αδιαπραγμάτευτες για μένα.

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τώρα έχασε τις βασικές αξίες και αρχές του. Οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το ρόλο του καθοδηγητή του κόμματος τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο οργάνων εξυπηρετεί ιδιοτελή συμφέροντα και το κυριότερο αδιαφορεί για την ανθρώπινη υπόσταση με μόνο σκοπό να υπηρετήσουν το σχέδιο τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να γίνει πενηνταράκια που θα κολλήσει εκεί που πιστεύουν ότι θα μπορούν να διαπραγματευτούν τους νέους πολιτικούς τους ρόλους. Φυσικά δε βρέθηκε ο μεσσίας στο πρόσωπο κάποιου από τη γη του Κολόμβου, αλλά έλαμψε ο άνθρωπος που ξεβράκωσε, ίσως και άθελα του τα πολιτικά υποκείμενα και την ιδιοτέλεια τους.

Εκεί ακριβώς είναι το κλειδί, είναι επικίνδυνος ο μικρός για τους μόνιμα εσωκομματικούς βολεμένους.

Είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να ρίξει απ το θρόνο τους τα πολιτικά τοτέμ του κόμματος και να απαξιωθούν στα μάτια των συντρόφων. Το διακύβευμα είναι μεγάλο μπροστά στην κατάρρευση της ιδέας.

Ο τρόπος που επιλέγει να κατασταλεί κάθε διαφορετική φωνή εντός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πατάει πάνω σε Σταλινικές μεθόδους απωθημένα ορισμένων από τη διάσπαση του ΚΚΕ σε εσωτερικού και εξωτερικού. Η απαξίωση των μελών, της βούλησης τους με αντιδημοκρατικό, φασιστικό και ρατσιστικό τρόπο δεν συνάδει με τις σταθερές αρχές μου. Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη αξία, είναι η ίδια η ζωή μας. Υπηρέτησα το χώρο και δεν υπηρετήθηκα. Ήρθε σήμερα ο καιρός και πάντα με ωριμότητα μια εμένα να κλείσει ένας κύκλος που κάποιοι φρόντισαν να τετραγωνίσουν.

Αποτελώ ξένο σώμα από ένα αντιδημοκρατικό, ιδιοτελή, πολιτικό χώρο και φυσικά από κάθε πολιτικό όργανο του, ούτε ως σκέψη δε ταυτίζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ του σήμερα.

Παραμένω ενεργός πολίτης, δημοκράτης με τις ίδιες πολιτικές και κοινωνικές ανησυχίες.

Με τιμή
Τσιπούρας Δημήτριος